



Grote of Pancratiuskerk Emmen

Digitale Zondagsbrief

5 april 2026 Pasen

Collectedoelen voor deze zondag

1^e collecte: Werelddiaconaat voor India bij onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder in India. Veel Dalit-kinderen komen op school niet mee omdat ze met de nek worden aangekeken. Of ze stoppen door armoede vroegtijdig met school om te werken. De organisatie Cards helpt kinderen via 'balabata's': buitenschoolse activiteiten waar kinderen via huiswerkbegeleiding meer zelfvertrouwen krijgen, waardoor schoolprestaties verbeteren. Ook praat de organisatie met ouders over het belang van onderwijs en ondersteunt hen om meer inkomen te verdienen, zodat kinderen niet hoeven te werken.

2^e collecte: Voor onkosten in het pastoraat

Omtrent de collectes in deze viering

Deze vinden in een rondgang met de collectezakken tijdens de dienst plaats. Voor u die (nog) niet de kerkdienst bijwoont blijft de mogelijkheid bestaan om een bijdrage over te maken op rekeningnummer: NL15RABO0114535736 t.n.v. Protestantse Gemeente Emmen o.v.v. collecte 5 april 2026. U kunt ook uw bijdrage overmaken via de Scipio-app op uw smartphone, met vermelding 1^e of 2^e collecte.

MEDEDELINGEN

De bloemen uit deze viering

Als groet van de gemeente deze week: *Mevr. H. Katerberg (Emmerhout)*. En ook zal een bloemetje gebracht worden bij *Dhr. en Mevr. Kuper (Witteveen)*.

Wilt u deze groet overbrengen, dan kunt u dit na afloop van de dienst kenbaar maken bij één van de aanwezige ambtsdragers. Kent u iemand? Tip dan Hennie Benjamins (benjaminsr@home.nl).

De Koffieochtenden

Elke woensdag van 10.30-11.30 uur bent u van harte welkom in deze kerk. Koffie en/of thee staat voor u klaar.

Naar binnen

Dit is het meditatief-stilte-moment in de Grote Kerk. Elke maandag van 12.15-12.45 uur. Je kunt bidden, mediteren of alleen maar de stilte ervaren in het bijzondere gebouw dat de Grote Kerk is.

Opbrengst collecte Choral Evensong

Deze vond plaats op zondag 29 maart jl. en bedroeg € 439,50. Dit bedrag (in contanten) en wat er verder nog binnenkomt via andere kanalen komt ten goede aan het voortzetten van deze serie vespers in de Grote Kerk.

Gewijzigde aanvangstijd! Taizeviering zondag 29 maart 2026 19.30 uur in de Grote Kerk!

Op zondagavond 29 maart zal de vierde Taizéviering van het seizoen gehouden worden in de Grote Kerk. We beginnen dit keer om **19.30** uur. Vanaf **18.30** uur bent u van harte welkom om alvast de liederen die gezongen gaan worden mee te oefenen. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon om 19.30 uur aanschuiven. De viering is geënt op de liturgie zoals die gehouden wordt in het oecumenisch jongerenklooster in het dorpje Taizé in Frankrijk, waar jongeren van over de hele wereld – ook uit Emmen - samenkomen, en wordt gekenmerkt door prachtige herhalende liederen, gebed, lezing en stilte. De inspirerende viering is voor jong en oud en voor iedereen, wel of niet bekend met Taizé! Van harte welkom!

Samen kijken naar The Passion ■

Wilt u **The Passion** niet alleen kijken? Wees dan van harte welkom bij Gerrit en Ans Misker (**Odoorneweg 4**) op donderdag 2 april a.s.

- **Inloop:** De inloop vanaf **20:00 uur**. De Passion begint om 20.30
- **Catering:** Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd.
- **Goed doel:** Er is deze avond de mogelijkheid voor een kleine vrijwillige bijdrage voor de **Soupkitchen in Namibië**.

Aanmelden: In verband met de catering graag even doorgeven of u komt aan de familie Misker of aan Jedidjah de Haan via jeugdwerker@pgemmen.nl.

De Johannes Passion van Johann Sebastian Bach

De laatste jaren profileert het Oratoriumkoor zich met vergeten passiemuziek. In 2024 en 2025 waren het de Lukas Passion en de prachtige Matthäus Passion (1746) van G.Ph. Telemann.

Dit jaar geen vergeten Passie, maar de bekende, ingetogen en toch minder vaak uitgevoerde Johannes Passie van Johann Sebastian Bach. Begeleid door het Margaretha Consort, met hun prachtige oude muziekinstrumenten.

De Johannes Passie is compacter dan de Matthäus Passie, de aria's zijn over het algemeen beknopter, het verhaal ontwikkelt zich sneller, feller en de spanningsboog is strakker. Dat geeft het werk een intense, bijna ademloze dramatiek. Toch draait het uiteindelijk niet alleen om het lijden zelf, maar om wat daarachter schuilgaat. In deze muziek klinkt, juist in de donkerte, het vooruitzicht van overwinning op de dood. Wanneer wij dit verhaal plaatsen in de wereld van vandaag, met haar conflicten en onrust, dringt een vraag zich op: is er eigenlijk zoveel veranderd? Juist daarom is het zingen en beluisteren van de Johannes Passie meer dan herdenken alleen. Het is ook een moment om hoop te koesteren, een uitnodiging om te blijven vertrouwen op een betere wereld. Muziek speelt daarin een onmisbare rol.

Via deze link kunt u kaarten bestellen en gedetailleerde info inzien: [Oratoriumkoor Assen - Bestelformulier](#) (Ctrl + klik)

Een Spoor van Licht in en rond de Grote Kerk in Emmen

Volg op [zaterdag 4 april](#) een Spoor van Licht rondom en in de Grote Kerk. Van 13.30 – 16.00 uur is de Grote Kerk in Emmen geopend en verlicht met kaarsjes. Iedereen is welkom om binnen te lopen, een lichtje aan te steken, een moment van rust te ervaren en even stil te staan bij wat er van binnen bij je leeft, bij wat er in de wereld speelt. Als u behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor, is daartoe ook gelegenheid. Rond de kerk zijn er mensen die u uitnodigen en een lichtje meegeven, om zo met elkaar een spoor van licht te vormen. In de kerk zal onder andere pianist Erik van der Heide zijn medewerking verlenen. De deur staat open. Wees welkom. Als u hieraan mee wilt werken, bv bij het verlichten van de kerk, bij het uitdelen van de waxinelichtjes en/of de mensen welkom te heten, dan kunt u dit melden bij Joke Brederveld, tel. 0591-222159 of email scriba@grotekerkemma.nl.

Stille zaterdag 4 april: vesper en paasavondwake

Op Stille zaterdag 4 april houden we weer de traditionele Stille zaterdagvesper, gevolgd door een paasavondwake. In tegenstelling tot voorgaande jaren waarin om 22.00 uur een Stille-zaterdagvesper gehouden werd en de hele nacht een paasnachtwake, zal de vesper dit jaar plaatsvinden om 19.30 uur in de Grote Kerk, gevolgd door een paasavondwake tot 00.15 uur. Een avond van stilte en bezinning, met op de hele uren een kort liturgisch moment. Een intense en mooie voorbereiding op Pasen. U bent allen van harte welkom bij de vesper of om gewoon daarna tot middernacht de Grote Kerk binnen te lopen!

Vroeg op Pasen 2026

In de traditie van de Vroeg op Pasen diensten, die georganiseerd werden door de Raad van Kerken, wordt er dit jaar op Eerste Paasdag weer een korte Vroeg op Pasen dienst georganiseerd. Met muziek en samenzang.

We luisteren naar het Paasevangelie, zingen Paasliederen en de Paaskaars zal aangestoken worden.

Via het licht van deze Paaskaars zal het licht van Pasen, symbool van onze Opgestane Heer, zich verspreiden over alle kerken van Emmen. U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen op zondag 5 april om 07.30 in de Grote Kerk van Emmen.

Na de dienst is er een kop koffie.

Aukelien Hunze, Baptistengemeente de Bron

Nelly Miske de Jong, wijkgemeente De Opgang.

Jeugdwerkactie: Klusjesbureau!

Elk jaar zamelt het jeugdwerk geld in ons jeugdwerk en voor het goede doel. Dit jaar willen we dit doen door **klusjes aan huis**.

Denk aan kleine werkzaamheden zoals opruimen, schoonmaken, tuinwerk, oppassen of andere praktische klusjes. Heeft u een simpele klus die tieners voor u kunnen doen? Mail dan

naar jeugdwerkemmenzuid@gmail.com en wij nemen contact met u op. Samen helpen we elkaar en steunen we een mooi doel!

Uitnodiging Classicale Ontmoetingsdag

Alle gemeenteleden en geïnteresseerden in Groningen en Drenthe worden uitgenodigd voor de Classicale Ontmoetingsdag **op 16 mei a.s.!** De flyer vindt u op de laatste pagina van deze Zondagsbrief.

Locatie: De Valkenhof, Witte Valkenstraat 2, 9411 LG Beilen

Datum en tijd: 16 mei 2026, 10:00-15:30 uur (met lunch)

Meer informatie en

aanmelden: www.classisgroningendrenthe.nl/ontmoetingsdag/

Vragen: classiscriba-groningen-drenthe@protestantsekerk.nl

Hulp gevraagd in de tuin van de Lubbelinkhof en Eshoeve

In de Lubbelinkhof in Odoorn wonen mensen met een handicap.

Ze hebben allemaal een eigen kamer en wonen er ook met veel

plezier. Achter de Lubbelinkhof is een prachtige grote tuin met aan de zijkant en de achterkant mooie prachtige oude eikenbomen.

Daar staat een grote kas en 3 mooie bakken waar groente in wordt verbouwd. Er is een "Moesgroep", dat zijn mensen, die daar iedere

woensdagmiddag bezig is om te zaaien, te poten, het onderhoud te doen en natuurlijk te oogsten.

De opbrengst is voor de mensen van de Lubbelinkhof.

Sinds vorig jaar is er een project bijgekomen. Een deel van de groentes en fruit gaat naar mensen die het financieel moeilijk hebben. In 2025 was het een groot succes want de oogst was geweldig. Dit jaar krijgen we een uitbreiding van de tuin bij de Eshoeve in Odoorn. Ook daar wonen mensen met een handicap. Ze zijn van dezelfde organisatie.

Om dat project ook tot een succes te maken, kunnen we nog wel een paar extra handjes gebruiken.

Als jij het ook leuk vindt om in een tuin te werken, meld je dan gerust aan bij Willem Mulder, tel: 06-48717475 of per mail: willemmulder@xs4all.nl.

~~~~~



### BERICHTEN VANUIT ODOORN

#### **De volgende dienst in de Kerk van Odoorn**

Die is op zondag 12 april as. Aanvang 10.00 uur, samen met de Grote Kerk.

Met Helene Westerik, woorden, Marjan Doornbos, pianospel.

Er wordt gecollecteerd voor Stichting De Helpende Hand en voor de Wijkkas Odoorn en die voor de Grote Kerk.

#### **Kunstwerkgroep OVG**

De expositie van Bob Westerik en Marchinus Elting duurt tot zaterdag 25 april en zal tijdens de Paastijd gedurende 10 dagen worden onderbroken.



**Vanaf zaterdag 28 maart t/m maandag 6 april, tweede paasdag** zijn in onze kerk zestien **kruiswegstaties** met een heel bijzondere symboliek van Aad de Haas te bewonderen.

**Aad de Haas** was een Rotterdamse kunstenaar die in 1944

samen met zijn echtgenote onderdook in Zuid-Limburg. Daar beschilderde hij in de periode 1946-1949 de Sint Cunibertuskerk in Wahlwiller. Bovendien maakte hij voor die kerk zijn beroemde kruiswegstaties. Deze waren echter zo onorthodox, dat ze op last van het Vaticaan verwijderd werden.

In 1981 werd Aad de Haas postuum gerehabiliteerd en zijn de kruiswegstaties teruggekeerd in de Sint Cunibertuskerk.

In onze kerk zullen, vrijwel niet van de originele werken te onderscheiden foto's, op ware grootte van de staties worden getoond. Deze werken zijn door de Sint Cunibertuskerk aan ons ter beschikking gesteld.

Bij de tentoonstelling zal een boek te koop zijn over de kruiswegstaties.

De tentoonstelling is van 28 maart t/m 6 april van 13.00 tot 16.00 uur te bezichtigen met uitzondering van Goede Vrijdag 3 april. De staties zijn op die dag te bezichtigen van 13.00 tot 15.00 uur. Een ieder is dan om 15.00 uur welkom in een kerkdienst aan de hand van de kruiswegstaties.

Het is ook mogelijk met een groep op een ander bezichtigingsmoment de tentoonstelling te bezoeken. Meer info bij Helene Westerik 06-43167139 en/of Wim Boer 06-29086680.

### **Koffieochtenden in Boshof 5**

Elke 1<sup>e</sup> woensdag van de maand om 10.00 uur komen we bij elkaar rond een thema in Boshof 5. De volgende datum is woensdag 6 mei. De bijdrage voor de koffie/thee met iets lekkers is € 6,00. Was je er nog nooit bij, en zou je willen komen: van harte welkom! Graag opgeven bij Helene Westerik: telefonisch op 06-43167139. Of via de e-mail: [koffieochtend@outlook.com](mailto:koffieochtend@outlook.com).

**Facebook:** KerkOdoorn

**Website:** [www.vrijzinnigekerkodoorn.nl](http://www.vrijzinnigekerkodoorn.nl)

~~~~~

Kerkdienst in de Grote Kerk

Op zondag 19 april om 10.00 uur gaat in deze kerk voor *ds. Menso Rappoldt uit Emmen*. Musicus is dan *Jan Lenselink*. De collectes zijn voor het Schuldhulpmaatje en voor kerkelijke activiteiten in en om de Grote Kerk.

Inleveren Kopij

Kopij voor de viering van 19 april gaarne vóór woensdag 15 april te 18.00 uur inleveren via e-mail: zondagsbrief@grotekerkemma.nl.

Iedereen fijne Paasdagen gewenst...!

website	http://www.grotekerkemma.nl
predikant	Ds. Menso Rappoldt, tel. 0591-226144 e-mail: predikant@grotekerkemma.nl
scriba	Joke Brederveld, tel. 0591-222159 e-mail: scriba@grotekerkemma.nl
ringleiding	er is een ringleiding in de kerk aanwezig

jsvzn



Protestantse Kerk
Classis Groningen-Drenthe

Inspiratie - workshops - ontmoeting

Samenwerken, het kan wèl!

Ontmoetingsdag

zaterdag 16 mei

10-16 uur

@De Valkenhof, Beilen



www.classisgroningendrenthe.nl/ontmoetingsdag/



*van harte
welkom!*

Met o.a. Kees van Ekris, scribe Protestantse Kerk